

ΒΗΜΑ ΜΕΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΟΜΗΔΗ ΣΠΙΝΕΛΛΗ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ;
Ο ΝΕΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΙΔΑΩΝ

ΣΤΥΛ
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΡΟΥΧΑ
ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΦΑΣΗ

Η ΩΡΑ ΤΟΥ *κανονικού* ΑΝΤΡΑ

Οι ωραίοι πνίγκαν στα χρέη. Ζήτω οι νοριάλ τύποι!

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ αποφεύγει τις ταμπέλες και κυκλοφορεί με άνεση στα συγκοινωνώντα δοχεία του design, του branding, του στυλ και της φωτογραφίας.



Από τη Μαριλένα Αστραπέλλου

Οτο άκουσμα της ερώτησης «Ποιον επαγγελματικό τίτλο θα δίνατε στον εαυτό σας;», ο Σταύρος Παπαγιάννης χαμογελάει πλατιά και απαντάει: «Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν το έχω απαντήσει ακόμη». Δύσκολη η αναζήτηση δεδομένου ότι ο αυτοπροσδιοριζόμενος και ως «Untitled 1958» έχει

συνδέσει το όνομά του με ουκ ολίγες εκφάνσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας: και γραφιστική, και διακόσμηση, και styling, και εικαστικές εγκαταστάσεις, και φωτογραφία. Αρχικά ως «DeArte», μαζί με τον αδελφό του Παναγιώτη, από το 1991 και εν συνεχείᾳ ως Stage Design Office, μαζί με τον Γιώργο Κυριαζή, από το 1997 μέχρι και σήμερα.

Η τακτική του Εζρα Πάουντ, «This is not a work of fiction nor yet of

one man», αναγράφεται στον τοίχο της εισόδου των γραφείων της εταιρείας Stage Design στην οδό Πειραιώς και αποτελεί το μότο του Παπαγιάννη. «Με εικφράζει, επειδή πάντα θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους» λέει. Αναφέρεται στην «αόρατη» εσωτερική συνεργασία με τους ανθρώπους του γραφείου του, διότι οι εξωτερικές συνεργασίες είναι οριτές: με τον Κορρέ για το corporate imaging της εταιρείας Korres, με τη Lak,

με ξενοδοχεία και καταστήματα.

Ο Σταύρος Παπαγιάννης μοιράζεται τη φιλοσοφία ζωής του, η οποία σε πείσμα των καιρών είναι μεταδοτικά αισιόδοξη. Ισως επειδή απ' ότι φαίνεται ξέρει να ακολουθεί πρωτίστως την καρδιά και το ένοτικτο. Σπούδασε Ιατρική στη Ρουμανία «από έρωτα, και μάλιστα πλατωνικό». Το plan A, λοιπόν, ήταν να σπουδάσει «Ιατρική, Ψυχιατρική και μετά κινηματογράφο». Έκανε, μάλιστα, και κάποιες εφημερίες έως ότου μαζί με τον -θεολόγο- αδελφό του άρχισαν να κάνουν βιτρίνες για τις μπουτίκ της Νίτσας Σαπουντζή. «Ένας γιατρός και ένας θεολόγος μού κάνουν τις βιτρίνες» μουέλεγε. Μας άφηνε να κάνουμε ότι θέλουμε και τα χαιρόταν, τα ένιωθε». Η μία δουλειά έφερε την άλλη, «κάπως μπλεχτήκαμε, κάπως κύλποσε το ποτάμι και εμείς το ακολούθισαμε».

To plan B, λοιπόν, προέκυψε από μόνο του, αβασάνιστα και από την Ιατρική έμεινε στον Παπαγιάννη κληρονομιά ο πολυεπίπεδος τρόπος σκέψης, «το θάρρος και το θράσος να μπερδεύω τα πράγματα όπως τα μπερδεύω», όπως αποσφυγίζει. Οι περίφημες βιτρίνες των αδερφών Παπαγιάννη ήταν αυτές που τράβηξαν την προσοχή του

«Πρέπει να κάνεις τα πράγματα όσο καλύτερα μπορείς και αυτό κάπου θα σε οδηγήσει»

Γιώργου Κορρέ, ο οποίος γύρω στο 1996 επικοινώνησε μαζί τους για να αναλάβουν τη διακόσμηση του φαρμακείου του στο Παγκράτι. Η σταθερή τους συνεργασία ξεκίνησε έναν χρόνο αργότερα.

Ο «τελείως αυτοδίδακτος» Παπαγιάννης πιστεύει ότι «πρέπει να κάνεις τα πράγματα όσο καλύτερα μπορείς, να είσαι ερωτευμένος με ότι κάνεις και αυτό κάπου θα σε οδηγήσει. Δεν χρειάζονται δεύτερες σκέψεις». ■